

ברכות דף ה

היום נלמד בעזרת ה':

הגמרא מביאה אגדות בעניינים שונים:

לעולם ירגיז אדם יצר טוב על היצר הרע. אם נצחו, מוטב. ואם לאו, יעסוק בתורה. אם נצחו, מוטב. ואם לאו, יקרא קריאת שמע. אם נצחו, מוטב. ואם לאו, יזכיר לו את יום המיתה-שכל עצת היצר הרע היא להרע לו ולהמית אותו.

כתוב בתורה "ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם" (ספר שמות). "לוחות" אלו עשרת הדברות (שהם תמצית כל התורה). "תורה" זה מקרא (שהוא ספר הכללים של כל המצוות וההשקפות). "המצווה" זו משנה (שהיא מפרשת ומפרטת את המצוות שבתורה). "אשר כתבתי" אלו נביאים וכתובים. "להורותם" זו גמרא (שמבארת ומרחיבה את סברת טעמי המשניות ואת הדינים העולים מהם). פסוק זה בא ללמדנו שכולם ניתנו למשה בסיני.

קריאת שמע מבטלת את כל המזיקים שסביב האדם.

הגמרא עוסקת בעניין יסורים, ויסורים של אהבה:

כל העוסק בתורה היסורים עוזבים אותו, וכל שיכול לעסוק ולא עוסק, הקב"ה מביא עליו יסורים מכוערים.

אם באים יסורים על האדם, יפשפש במעשיו אם יש בידו עוון. חיפש ולא מצא יתלה את הייסורים בביטול תורה. ואם לא ביטל תורה בידוע שאלו יסורים של אהבה.

הגמרא מביאה 3 שיטות מה הם יסורים של אהבה.

3 מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל ע"י יסורים: (1 תורה. 2) ארץ ישראל. (3) עולם הבא.

(המשך בדף הבא ↓)



(המשך מדף קודם ↑)

הגמרא מביאה סיפורים על רבי חייא בר אבא, רבי יוחנן, ורבי אלעזר שבאו עליהם יסורים, ומעשה ברב הונא שהחמיצו לו 400 חביות יין.

אבא בנימין היה מקפיד כל חייו (1) להתפלל מיד כשקם ממיטתו. (2) שמיטתו תהיה מונחת בין צפון לדרום. ורב נחמן בר יצחק אומר שעבור הנחת מיטתו בין צפון לדרום זוכה שאשתו לא תפיל.

עוד אמר אבא בנימין: שנים שנכנסו לבית-הכנסת להתפלל וסיים אחד מהם ויצא בלי להמתין לחברו, תפילתו לא מתקבלת.

מושגים בדף

ריגז אדם יצר טוב על יצר הרע: יעשה מלחמה עם היצר הרע. **יפשפש במעשיו:** יחפש ויבדוק את מעשיו אם יש בידו עבירה.

