



עיצוב ייחודי  
להדפסה חסכונית  
מומלץ להדפיס  
ולחלק בעבודה ובקהילה

# כל המשפחה מחוברת סביב הזרף של אבא

מסרים מהדף היומי / פרשת נח תשפ"ד

מחפש שיעור או חברותא מתאימה?  
מעוניין להתחבר לקהילה בסביבה שלך?  
לברור רכז 'חלקי בקהילתי' באזורך:  
052-7600080

## סעודה שלישית

השבוע למדנו בגמ':

דף ס"ט:

"ומבני לוי לא מצאתי שם"

בגמרתנו השבוע מתוארת שיבת עם ישראל מגלות בבל לירושלים ע"פ המבואר בספר עזרא; בתוך ציבור העולים חיפש עזרא לוויים שישוררו, אך לא מצא, רש"י מפרש שהלויים שעלו לירושלים היו אלו שקצצו את בהונותיהם בכדי להימנע מלשורר לעבודה זרה. הלויים הבריאים נותרו לשבת בשלווה בבבל ולא התאמצו לעלות לירושלים החרבה והענייה

לא מקרי הוא שדווקא לויים אלו שהיו למודים במסירות נפש, היו נכונים גם הפעם לעזוב את ביתם ונוחותם לעלות אל העיר הקדושה, חמדת הלבבות. ואילו אלו שלא התרגלו למסירות נפש, ביכרו את הנוחות והרווחה הגלותיים על פני הדוחק שארץ האבות

אחד מגדוליה של ארה"ב סיפר: הוא שהה בשוויץ, נשם את אויר פסגותיה, חזה בנופיה, ואף התוודע לכך ששבע מאות שנים לא היו בה מלחמות: "הייתי בטוח" התבטא "שזהו המקום האידיאלי לצמיחתם של מחונני על, מדענים עולמיים ולהבדיל גדולי תורה, מה נדהמתי כשנוכחתי שמדינה זו לא הוציאה מתוכה לא חכמי תורה ולא חכמי אומות-העולם. ההסבר לכך הוא מפני שחכמה דורשת מאמץ, ואדם השרוי במנוחה אינו מסוגל להתאמץ ומשכך אינו מגיע להישגים"

איך זה קשור אלינו?

אם נרגיל את עצמנו להתאמץ ולוותר על נוחיות, או אז נוכל להבטיח לעצמינו שנעשה תמיד את הדבר הנכון, גם אם הוא כרוך בקושי, במאמץ, או בויתור

## יום שבת

השבוע למדנו בגמ':

דף ס"ט.

"אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שיובל נוהג"

הגמרא השבוע מלמדת אותנו שיהודי אינו נמכר לעבד אלא בזמן שנוהגת מצות יובל, אך כשאין מצות יובל נוהגת אין אפשרות למכור יהודי לעבד

ה'חידושי הרי"ם' נהג לפרש הלכה זו כך: בה בשעה שהקב"ה מעמיד יהודי בקושי וצרה, הוא מעמיד לו את האפשרות שבאמצעותה יוכל להיחלץ מהצער, ואם לא כן, אינו מביאה עליו. כך, יהודי נמכר לעבד רק אם קיימת מצוות יובל שתשחררו. אם אין יובל - אין עבדות

על האדם השרוי במצוקה לדעת ולהאמין שהישועה כבר קיימת ומוכנה עבורו. עליו רק להרבות בתפילה, בתקוה ובטחון, והיא תופיע

צעיר ישראלי איבד את דרכו במדבריות אפריקה. אחר יומיים שהתהלך ללא מזון ומים, מבלי לפגוש בנפש חיה, הבין שהסוף מתקרב, תפילה פרצה מליבו: "אלוקים, לא לימדו אותי עליך, אבל אם הנך שומע אותי עזור לי". רגליו היגעו והליכו אותו כמאליהן לדרך צדדית, אחר זמן קצר עמד משתומם: נחל קטן זרם לא הרחק מהדרך שבה הלך, הנחל זרם לכל אורך הדרך והוא לא הבחין בו. לימים, בעודו שומר תורה ומצוות, תיאר את תחושותיו: "הישועה היתה מזומנת לי, אם רק הייתי מתפלל קודם הייתי נענה קודם"

איך זה קשור אלינו?

בזמני צער וקושי, בל נאבד את התקווה והאמונה, נתפלל, נתחזק, ונגלה שהישועה כבר מחכה לנו

## ליל שבת

השבוע למדנו בגמ':

דף ס"ו.

"תינח תורה שבכתב, תורה שבעל פה מאי?"

סיפור טראגי מתואר השבוע בגמרתנו, ינאי המלך מסב בחברת חכמי ישראל, ו'איש לץ, לב רע ובליעל' (לשון הגמרא) אלעזר בן פועריה שמו, מצליח לשכנעו שחכמי ישראל מתמרדים נגדו, ומציע לו להשמידם. תחילה מסרב ינאי ותוהה: "תורה מה תהא עליה?", ואלעזר עונה לו "תורה מונחת בקרן זיית, כל הרוצה יבוא וילמד", ינאי מסכים, ומורה להוציא להורג את חכמי ישראל, הגמרא מפרשת שבאותו רגע נצנצה בינאי אפיקורסות, שהיה עליו לענות: "ומי ילמד תורה שבעל פה?". הרי שבאותו רגע כבר בתורה שבעל פה

ברגע שהאמונה הפריעה לו לאינטרס, הפך ינאי לכופר. זו תמצית תורת הכפירה. אין מאחוריה היגיון, אלא אינטרסים! כשהאמונה מגבילה אותו, הוא הופך לכופר..

ה'בית הלוי' פגש את תלמידו לשעבר כשמראהו כפורק עול: "מה קרה?" התעניין הרב; "יש לי שאלות באמונה" הסביר ה'פורק' ברוב חשיבות. "מתי התעוררו אצלך השאלות", שאל ה'בית הלוי', "לפני שפרקת עול או אחר כך?" הצעיר נאלץ להודות שאמנם רק אחר שהתפקד התעוררו השאלות, "ובכן", הסביר לו הרב, "אין כאן שאלות, אלא תירוצים.."

איך זה קשור אלינו?

נפנים לעצמינו ונחנך את ילדינו: האמונה היא האמת היחידה, בכפירה אין שיטה, אין אידיאולוגיה, אולי תירוץ להפקרות וחוסר אנושיות..